

Nieuwsbrief Moldavië

Stichting Holland-Moldova

- **Bestuurslid Roel van de Pas** stelt zich voor
- **Saxion – Tabita:** verslag van de derde groep studenten
- **Project Bethesda**
- **Hoe kunt u helpen?**



Een vertrouwd beeld,
zowel in Nederland als in
Moldavië

Beste Lezer,

Soms gaan dingen minder snel dan je wilt en eerlijk gezegd is dat in Moldavië ook vaak het geval. De beloofde projecten voor verwarming en water in Tabita zijn nog niet gerealiseerd, wat betekent dat zij nog een hele winter zich moeten behelpen. In 2014 moet het nu toch echt gebeuren, houdt u onze site in de gaten voor nieuws hierover.

Op 29 november heeft premier Iurie Leanca van Moldavië het associatieverdrag met de EU in Vilnius ondertekend, een stap dichterbij samenwerking met Europa. Wij hopen en verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de inwoners van Moldavië.



Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen, deze keer stelt Roel van de Pas zich voor:

Ik ben Roel van de Pas, 29 jaar en het jongste

bestuurslid van Stichting Holland-Moldova, zowel qua leeftijd als qua tijd dat ik bij de stichting betrokken ben. Ik ben geboren en getogen in Zeeland en ben via in Apeldoorn terecht gekomen. Mijn vriendin heet Eva en ik mag naast mijn werk graag sporten en reizen.

In november 2012 ben ik voor het eerst met medebestuurslid Henk naar Moldavië afgereisd en heb daar kennis gemaakt met een koud land en hele warme mensen. Ik heb het geluk dat ik me samen met een groep gemotiveerde mensen mag inzetten voor de inwoners van het armste land van Europa. De komende jaren hoop ik zo een steentje bij te kunnen dragen aan de levenskwaliteit van deze medemensen.



TABITA

De samenwerking met Saxion Hogescholen en Stichting Carmel Healthcare heeft geresulteerd in een 3-weeks bezoek aan Tabita in oktober-november door drie studenten. Hier hun verslag:

Wij zijn Carmen Huttenhuis (3e-jaars fysiotherapie), Lieke Lambers (4e-jaars fysiotherapie) en Annemiek Mennink (3e-jaars podotherapie), de 3e groep Saxion-studenten.

Na de eerste bespreking in Nederland zijn wij gelijk geld en materialen in gaan zamelen. Zo hebben we een leuk bedrag en 7 grote tassen vol met spullen verzameld. Helaas konden we niet alles meenemen in het vliegtuig, het restant is achtergelaten bij de stichting, voor een later transport.



In de nacht van 20 oktober zijn we in Tabita aangekomen, voor een verblijf van 3 weken. De eerste indruk van het dorp Iabloana was heel apart. We moesten de klok een uur vooruit zetten maar hadden het idee dat we 100 jaar terug in de tijd waren gegaan. Paard en wagen, een wc in een houten huisje, geen verharde weg en je eigen eten verbouwen zijn hier de normaalste zaak van de wereld. We waren wel voorbereid, maar om het met eigen ogen te zien is toch een aparte ervaring! Toen onze tolk aanwezig was, maakte het personeel duidelijk dat ze voor alles openstonden en alles van ons wilden leren. We hebben eerst geobserveerd wat hun manier van werken is. Daarbij viel ons gelijk op dat ze veel van de vorige groepen hebben geleerd. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het geven van voorlichtingen en trainingen over diabetes, hersenbloedingen, juiste werkhouding, valgevaar en voeding. We hebben aan het personeel training gegeven over voetverzorging, schimmels en nagels knippen. Tevens hebben we



het bewegingsuurtje (opnieuw) geïntroduceerd, de doppen van de loophulpmiddelen vervangen om valgevaar te reduceren, de patiëntendossiers die de vorige studentengroep hebben gemaakt aangescherpt en een voetenkaart geïntroduceerd. Ook hebben we de opgehaalde spullen uit Nederland aan hun gegeven waar ze erg dankbaar voor waren.

Wij hebben in deze drie weken een ontzettend warm gevoel van het tehuis en het land gekregen. Deze mensen hebben misschien weinig om van te leven, maar hun liefde voor de naaste is iets waar wij nuchtere Hollanders veel van geleerd hebben en met heel veel plezier op terugkijken.

BETHESDA

Graag informeren wij u weer over de activiteiten en het goede werk wat het Bethesda project realiseert voor zoveel mensen in Moldavië.

Dit keer hebben we o.a. gekozen voor het verhaal van de 72-jarige weduwe Lapteva. Zij probeert rond te komen van ca. 60 euro per maand.

Aangezien haar appartement geen voorzieningen heeft zoals gas en elektriciteit, koopt zij eten wat niet gekookt hoeft te worden. Soms voorzien de burens haar van een warme maaltijd. Omdat zij niet is aangesloten op het elektriciteitsnet gebruikt zij kaarsen. Het gebruik van deze kaarsen liep helaas verkeerd af. Lapteva viel in slaap terwijl een brandende kaars is omgevallen en er brand uitbrak. Gelukkig werd ze op tijd gered maar moest wel een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven. Vooral haar hal en voordeur hebben flinke schade opgelopen. Inmiddels is via het Bethesda project haar voordeur vervangen. Ook zullen we proberen om de hal op te knappen.



Dankbare brieven hebben wij ontvangen van diverse families. Het Bethesda project heeft ze financieel ondersteund bij de aanschaf van nieuwe schoolspullen en lesmateriaal. Het is in Moldavië gebruikelijk dat ouders of verzorgers zelf voor de noodzakelijkste schoolspullen zorgen.

Bijvoorbeeld de familie Tatiana die in een lastige financiële situatie verkeerd, doordat hun jongste zoon 2 hartoperaties heeft ondergaan. De oudste zoon en dochter waren zeer verrast met deze schoolspullen.



Ook de jonge familie Lebedev uit Kupchini, zorgt niet alleen voor hun eigen 4 kinderen maar ook voor de 4 kinderen van hun schoonzuster. Zij ging in het buitenland werken maar keerde niet terug om voor haar eigen kinderen te zorgen. Met alleen seizoenswerk is het bijna onmogelijk om voor al deze kinderen te zorgen en ze naar school te laten gaan. Door de ondersteuning van het Bethesda project hebben ze de meest noodzakelijkste spullen om toch naar school te kunnen gaan.

HOE KUNT U HELPEN?

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een beter leven voor de armsten in Moldavië, bijvoorbeeld door:

- Het programma in Tabita met Saxion-studenten mede mogelijk te maken. Voor elke groep dragen wij ca. €1000 bij voor reis-, verblijf- en vertaalkosten. Voor de groep die in het voorjaar 2014 (eind mei) gaat is het geld nog niet bij elkaar, uw bijdrage is zeer welkom.
- Geld te geven voor het zomerkamp voor doven en slechthorenden. De kinderkampen waarbij wij jarenlang betrokken zijn geweest, worden inmiddels helemaal in eigen beheer georganiseerd en bekostigd. Voor de groep gehoorgestoorden is dat nog niet zo. Voor het zomerkamp van 2014 willen wij vanuit Nederland minimaal €1000 bijdragen.
- In de zomer van 2014 willen we een werkweek organiseren: met een aantal (handige) mensen een week naar Moldavië en, binnen het project Bethesda, een of meerder woningen van arme gezinnen geheel opknappen. Heeft u zin om uw handen uit de mouwen te steken, mail dan naar st.holland-moldova@planet.nl.
- Zodra het briketten-project door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd, gaan we acties voeren om geld in te zamelen. Houdt u hiervoor onze website in de gaten.
- Zolang het briketten-project nog niet is gerealiseerd, wordt Tabita in de koudste maanden met gas verwarmd. De energiekosten zijn torenhoog, helpt u mee, zodat deze ouders niet in de kou staan?



We zijn ook op Facebook aanwezig (Holland Moldova), meld u aan als vriend!



Samen met u kunnen we de situatie in Moldavië verbeteren, in ieder geval voor een aantal van de armste bewoners. Daar gaan wij voor!

Graag komen wij naar u toe en verzorgen een avond waarin wij over onze contacten en projecten in Moldavië vertellen.

Stichting Holland-Moldova heeft de ANBI-status, wat betekent dat u uw giften op rekening 68.11.32.795 (ING-bank) in mindering mag brengen bij de aangifte inkomstenbelasting. Ook kunt u online doneren via geef.nl (zoek op 'moldova').

