

Van het bestuur

Het is een bewogen zomer geweest, voor ieder van ons zowel in Nederland als in Moldavië. Plannen zijn gewijzigd, mensen om ons heen zijn ziek geworden of misschien wel overleden, ontmoetingen konden niet doorgaan en we weten ook niet waar ons dit leidt. Wat we wel weten is dat we ook in deze periode zegeningen hebben ervaren en hebben mogen merken dat ons leven in Zijn hand is, ook al betekent dat niet dat ons niets zal overkomen. In veel huiskamers hing vroeger de tekst: “God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst.” In dat vertrouwen werken we door en ondersteunen onze broeders en zusters in Moldavië.

Update Corona

In april was er sprake van heel veel besmettingen onder de bewoners en het personeel van Tabita. Het huis werd geheel geïsoleerd en er waren nog slechts enkele mensen voor al het werk beschikbaar. Twee bewoners zijn overleden, mede door toedoen van het Corona-virus. Zij hadden echter ook andere, ernstige gezondheidsklachten. Alle anderen, bewoners en personeel, zijn teruggekeerd en momenteel zijn er 49 bewoners waarvoor gezorgd wordt.

Wij willen u heel hartelijk danken voor de steun die u heeft gegeven om Tabita door deze periode te helpen. Hiermee hebben we de noodzakelijke medicijnen, persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfectie middelen, disposabels (borden/kommen van plastic), incontinentiemateriaal en voedingssupplementen kunnen kopen en voor een goede bescherming van het personeel en de bewoners kunnen zorgen.



Reizen naar Moldavië is voor ons nog niet mogelijk, het land is geheel code oranje (alleen noodzakelijke reizen). Onze indruk is dat het leven in Moldavië min of meer zijn gewone gang gaat: de scholen zijn open, kerken mogen vieringen houden en ook in Tabita is bezoek van familie en groepen als een kerkkoor weer toegestaan. Een groot probleem is echter de voedselvoorziening: door de aanhoudende droogte zijn de oogsten fors minder, dus de prijzen zijn hoger en door Corona zijn er haast geen inkomende gelden van seizoen werkers in Europa of Rusland.



Winterhulp Moldavië

Er waren plannen gemaakt om in de herfstvakantie weer met een groep naar Moldavië te gaan en daar klussen te doen en te assisteren bij voedsel- en brandstof distributie. Deze reis gaat niet door, maar de uitdeling wel! Ook dit najaar willen heel graag voedsel en brandstof uitdelen aan de meest behoeftigen in het land. Zoals we al hebben aangegeven is de nood dit jaar extra hoog. Ons team ter plaatse, Tima, Augustina en Roman, hebben zichzelf het volgende doel gesteld:

- 200 voedselpakketten á €15
- 30 kubieke meters hout á €45 (30 gezinnen, ieder begunstigde (gezin) krijgt 1 m3)
- 8 ton kolen á €200 (20 gezinnen, ieder gezin krijgt 400 kg)





- 2000 kg aardappelen á €0,5 (40 gezinnen, ieder gezin krijgt 50 kg).

De arme mensen en gezinnen uit de dorpen hebben voorrang. Utdeling verloopt via de kerken en pastors maar de selectie in samenwerking met de sociale diensten van de dorpen.

Inclusief kosten voor het transport ramen we deze actie op **€ 8.000**.

Helpt u mee deze mensen voor te bereiden op de winter? Uw bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening.



Tabita



Op 20 september is het 21-jarig jubileum van Tabita gevierd. Een bescheiden viering, met (natuurlijk) een maaltijd en een klein kerkkoor dat kwam zingen. Dat kunnen we u in deze nieuwsbrief niet laten horen, maar op de website en op onze Facebook pagina staat een klein filmpje. En al na een paar maten weet je: dit is Moldavië, zo zingen ze daar!

Het gaat goed in Tabita. Er is ruimte om het personeel wat meer loon uit te betalen, waardoor hun motivatie is gestegen. Ook is er nadrukkelijk meer hulp gevraagd van de

kerken in het noorden van het land en dat heeft geleid tot meer betrokkenheid van die kerken. Soms wordt er geld gegeven, maar vaak komt de hulp ook in natura. De donaties van voedsel en brandhout zijn zeer welkom. En ook komt er heel regelmatig een delegatie van een kerk om met de bewoners te praten en een viering te houden.



Zes jaar geleden heeft Tabita haar eigen watervoorziening gekregen. Wellicht herinnert u zich nog dat wij toen een actie hadden om een diepe boring te kunnen maken. Dat alles functioneert prima. In het huis wordt in de keuken, bij de was, in de toiletten en douches dankbaar gebruik gemaakt van het schone water dat nu ruim voor handen is. Bij de bouw van het huis is de riolering ook naar Nederlandse maatstaven aangelegd, dus dat geeft geen problemen.

Echter, een gemeentelijk riool is er niet! Er wordt geloosd op zinkputten, zoals dat overal in Moldavië heel gebruikelijk is. Maar die zijn eigenlijk niet berekend op deze hoeveelheid en zijn dus eerder vol. Het legen gebeurt met een tankauto, elke leging kost €50.

Stichting Holland-Moldova wil Tabita helpen zelf een dergelijke auto aan te schaffen. Deze auto kan ook commercieel worden ingezet voor het legen van de zinkputten van particulieren, scholen en bedrijven.

Volgens de berekeningen van Tima Grama is het een rendabele onderneming, waarbij Tabita zelfs zonder kosten gebruik maakt van deze service.

Om het ook zakelijk te benaderen, willen we het gehele bedrag (**€3.000**) als lening verstrekken, met een looptijd van 5 jaar. Aan het eind van deze periode kan het bedrag weer ingezet worden voor een andere, nader te bepalen project. Helpt u mee deze auto te financieren?



Schoenendoosactie



Na een goed verlopen uitdeelactie in de afgelopen twee winters is het de bedoeling dat ook deze winter weer schoenendozen van de GAIIn Schoenendoosactie naar Moldavië gaan. De uitdeling wordt gecoördineerd door Tima en Roman, die daar inmiddels ruime ervaring mee hebben. Het zit er niet in dat u of wij er bij aanwezig kunnen zijn, de reismogelijkheden zijn erg beperkt. Maar wilt u meedoen met de actie door zelf een schoenendoos klaar te maken, als gezin of misschien als kerk of school, kijk dan op <https://schoenendoosactie.nl/>

In de voorlopig toezegging zijn er ca. 8.000 bestemd voor kinderen in het noorden van Moldavië, die moeten eerst nog worden ingezameld! Doet u mee?



Website holland-moldova.nl vernieuwd!!

Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van april kregen we een telefoontje van Hans Verbeek. In Apeldoorn en omstreken niet onbekend omdat hij vele websites beheert en onderhoudt. Hans heeft zich helemaal op onze website gestort en we nodigen u uit om het resultaat te bekijken: <http://holland-moldova.nl/>. Het is nog niet af, dat ligt niet aan Hans, maar als bestuur moeten we natuurlijk ook onze input leveren, en daar gaat het wel eens mis.



De website proberen we zo actueel mogelijk te houden en ook Facebook gebruiken we om actueel te communiceren. Like onze pagina (@hollandmoldova), dan krijgt u automatisch een melding als er een nieuwe post is.

Stichting Holland-Moldova - Statutair gevestigd in Apeldoorn

Voorzitter:	Jan te Sligte	Corr. adres:	Niersenseweg 9, 8076PW Vierhouten
Secretaris:	Henk van Vliet	E-mail:	secretaris@holland-moldova.nl
Penningmeester:	Wim Hart	Website:	www.holland-moldova.nl
KvK:	08085180 (Apeldoorn)	IBAN:	NL95 INGB 068 11 32 795